

NIEUWSBRIEF 11 november 2022

Voorleeskampioen

Jip Wolf is de voorleeskampioen geworden van de groepen 7 en 8. Gefeliciteerd!



De jury vond dat het voorleesniveau hoog was! Complimenten voor iedereen.

Studiemiddag 22 november vervalt

Omdat degene die ons team traint op het gebied van lezen ziek is, vervalt de studiemiddag die staat gepland voor 22 november a.s. De kinderen komen op die middag dus gewoon naar school. We reserveren deze marge-uren om ze later in het schooljaar alsnog in te zetten.

Schooltijden 5 december

Op maandag 5 december zijn de schooltijden anders dan op andere maandagen. De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn om 10.30 uur vrij. De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn om 12.00 uur vrij. Alle andere kinderen gaan gewoon de hele dag naar school en zijn om 14.30 uur vrij.

Sint in Schoonebeek

Zaterdag 19 november is het weer zo ver, Sinterklaas komt aan in Schoonebeek. De intocht start om 17.00 uur naast de kerk.

Belangrijke data

maandag 14 november	OR vergadering
vrijdag 18 november	groep 8 gaat naar het herinneringskamp Westerbork

Van de voorschool

Hoera een broertje!

Tijn heeft een broertje gekregen, Lenn. Wij willen Lianne en Dennis feliciteren met de geboorte van hun zoon en wensen hun veel geluk samen!



De Anloop

Gisteren zijn wij samen met de kinderen van groep 1 naar De Anloop geweest. Hier hebben we de bewoners onze lampionnen laten zien en liedjes voor ze gezongen. Sommige bewoners kenden de liedjes ook en deden gezellig mee. Het was leuk om te zien!

Sint Maarten

Wij wensen alle kinderen heel veel plezier met lampion lopen! Wij hebben deze liedjes geoefend.

***Sint Maarten, Sint Maarten
De koeien hebben staarten,
De meisjes hebben rokjes aan,
Daar komt Sint Martinus aan.
Geef me een appel of een peer,
Kom het hele jaar niet weer.
Het hele jaar dat duurt zolang
Dat mijn lichtje branden kan.***

***Lampionnetje schijnt als een zonnetje,
schijnt als een lichtje,
in mijn blij gezichtje.***

***Ik loop met mijn lantaarn,
lantaarn loopt met mij.
Daar boven daar stralen de sterren,
beneden stralen wij.
Mijn licht is aan, ik loop vooraan,
rabimmel, rabammel, rabom.
Mijn licht is uit, ik ga naar huis,
rabimmel, rabammel, rabom.***

Feestje Joris

Gisteren was Joris voor het laatst bij ons op de voorschool. Hij is zondag jarig en wordt 4 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag! En natuurlijk heel veel plezier op de basisschool. We gaan je missen!



Welkom Tess

Tess kwam afgelopen week even bij ons kijken. En start vanaf komende week bij ons op de voorschool. Wij wensen Tess veel plezier en hoopt dat ze veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gaat maken.

Welkom!

Feestje Ryan

Aanstaande donderdag is Ryan voor het laatst bij ons op de voorschool. Hij wordt dan 4 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wij wensen jou veel plezier in groep 1. We gaan je missen!

